



Inte bara morötter

- Vi som tar ansvar i den stora omställningen för att skapa alternativ till det industriella tillväxtsamhället

Ett skriv- och fotoprojekt om hur det är att leva självhushållande i Sverige idag

Oktober - december 2017 på torp & gårdar i södra Sverige

intebaramorotter.wordpress.com

"- Det handlar inte om att det är roligt att odla morötter. Det är inte därför vi gör det här."

Ungefär en sådan här fras har återkommit igen och igen under åren när jag pratat med vänner och bekanta som har sysslat med självhushållning. Jag tror att många känner igen sig. För självhushållning handlar om något helt annat.

Kanske en medvetenhet om det ohållbara och temporära i det industriella samhället? Eller kanske ett sökande i hur en som människa kan göra mindre våld på världen runt omkring? Kanske insikten att det inte bara behövs små steg mot ett "klimatsmartare" liv – utan det behövs tas ett helt kliv ut ur det nuvarande paradigmet?

Men det klivet skapar en splittring. Med den ena foten i en framtid – som vi förr eller senare kommer att behöva anpassa oss till – är den andra foten kvar i en nutid. En

nutid som ibland är väldigt påtaglig och som vi behöver hantera. Vi behöver på ett sätt leva i två paradigmer samtidigt.

Hur känns det?

Från oktober 2017 och framåt så kommer projektet "Inte bara morötter" att undersöka den här frågan på gårdar, hus och torp på landsbygden i Sörmland, Östergötland, Småland, Halland, Blekinge eller Skåne. Jag söker nu kontakt med gårdar, hus och torp i här landskapen som känner igen sig i bilden ovan. Det finns inte några krav på boendeform eller "grad av självförsörjning".

Det här låter kanske intressant... hur gör jag för att få mer information?

Läs mer på intebaramorotter.wordpress.com eller kontakta mig (Sofia Nygren) direkt: nygren.s@gmail.com